

Bekering

Jan Proos

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Artikel over Calvijns visie op bekering. Calvijn schrijft over een geestelijke ervaring die hem totaal veranderde. Hij voelt zich door God geroepen om op de voorgrond te treden.
Bronvermelding	Proos, J.P. (2009) Bekering. In: Aan de slag met Calvijn, Bronteksten op school - deel 1 (pp. 67-68) Gouda: Lectoraat Onderwijs & Identiteit
Thema *	Inspiratiebronnen
Gebruik **	Hoofd/hart
Plaatsingsdatum	2009
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Roeping

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

Tekst 22 Beking. Voorwoord op het commentaar op de Psalmen

Een wending in iemands leven kan ineens veel energie opleveren. Dat kan te maken hebben met een ontdekking waardoor de dingen ineens een glans krijgen. Zo'n ervaring kun je hebben in het leidinggeven of in een onderzoek. Calvijn schrijft over zo'n geestelijke ervaring die hem totaal veranderde. Let bij het lezen van de tekst uit het voorwoord van het commentaar op de Psalmen over zijn geestelijke crisis. Maar let ook op de grote geestdrift waarmee Calvijn aan zijn nieuwe leven begint. Ook is het mooi dat iemand die ineens zo'n energie heeft, opvalt bij andere mensen en dat ze dat ook waarderen. In de kerk wordt een ambt ook wel een door de gemeente erkende gave genoemd. Ook in organisaties wordt wel gezegd dat leiders die met bezieling leiding geven, niet worden gezocht, maar dat die vanzelf zichtbaar worden.

Voorwoord op de Psalmen

Het is waar dat mijn gesteldheid veel minder en geringer is, en het is niet nodig dat ik er bij stilsta om het aan te tonen; maar gelijk hij genomen werd van bij de beesten, en verheven tot de allerhoogste trap van de koninklijke waardigheid, - zó heeft God mij van mijn klein en nederig begin bevorderd totdat Hij mij riep tot die zo eervolle opdracht van bedienaar en prediker van het Evangelie. Van kindsbeen af had mijn vader mij bestemd voor de Theologie; maar later, aangezien hij overwoog dat de kennis van de wetten gewoonlijk diegenen verrijkt die haar volgen, deed die hoop hem terstond van mening veranderen. Zó werd dat de reden dat men mij afnam van de studie van de Filosofie, en dat ik gezonden werd om de Wetten te leren; en hoewel ik mij inspande om er mij trouw mee bezig te houden, om mijn vader te gehoorzamen, heeft God toch door Zijn verborgen voorzienigheid, mij ten slotte de teugel doen wenden in een andere richting. En aanvankelijk, daar het zó was dat ik zó hardnekkig toegewijd was aan de bijgelovigheden van het Pausdom, dat het heel moeilijk was mij uit die zó diepe modderpoel op te trekken, temde Hij en schikte mijn hart tot leerzaamheid door een plotselinge beking, - mijn hart dat, gelet op de leeftijd, maar al te verhard was in die dingen. Nadat ik dan een weinig smaak en kennis van de ware vroomheid ontvangen had, werd ik terstond ontstoken door een zó groot verlangen om te vorderen, dat ook al liet ik de andere studiën niet geheel varen, ik er mij toch trager mee bezighield. Maar ik was zeer verbaasd dat vóór dat het jaar verstreken was, al diegenen die enig verlangen hadden naar de zuivere leer, zich tot mij wendden om te leren, hoewel ik zelf niet meer dan een beginneling was. Wat mij aangaat, daar ik een weinig schuchter en verlegen van aard was had ik altijd van rust en kalmte gehouden, en ik begon een schuilhoek te zoeken en een middel om mij van de mensen terug te trekken; maar het was er zó ver vandaan dat ik tot het doel van mijn verlangen kwam, dat daarentegen alle schuilplaatsen en afgelegen plekken mij als publieke scholen waren. Kortom, terwijl ik altijd dit doel gehad had op mijzelf te leven zonder bekend te zijn - heeft God mij zozeer naar voren gebracht en doen rondgaan door verschillende veranderingen, dat Hij mij nooit met rust gelaten heeft

op enige plaats, totdat Hij mij ondanks mijn aard voor het licht getrokken heeft, en in het oog doen vallen, zoals men zegt. En inderdaad, het vaderland Frankrijk verlatend ben ik opzettelijk naar Duitsland gegaan, omdat ik daar rustig zou kunnen leven in een onbekende hoek, zoals ik altijd verlangd had.

Vragen:

1. Wat valt op als je in deze tekst leest over de 'plotselinge bekering'?
2. Hoe komt het op je over dat Calvijn spreekt over zijn nieuwe leven dat God hem 'temde' en dat zijn hart schikte tot 'leerzaamheid'?
3. Hoe zou het komen dat jonge christenen vaak vurig en krachtig zijn als het gaat over het dienen van God?
4. Wat doet het met je als Calvijn zo spreekt over zijn schuchterheid en verlegenheid?
5. Kun je uit dit verhaal iets leren als het gaat over het leidinggeven in organisaties? Kun je dan ook over een 'roeping' spreken?