

Wees sterk

Jan Proos

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Artikel waarin Calvijn behartigenswaardige woorden schrijft over de twee kanten: machteloos en zwak in ons zelf, maar sterk in de Heere.
Bronvermelding	Proos, J.P. (2009) Wees sterk. In: Aan de slag met Calvijn, Bronteksten op school - deel 1 (pp. 101) Gouda: Lectoraat Onderwijs & Identiteit
Thema *	Inspiratiebronnen
Gebruik **	Hoofd/hart
Plaatsingsdatum	2009
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Machteloos, zwak

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

Tekst 40 Wees sterk. Commentaar op Efeze 6:10

Opvoeders moeten altijd maar sterk zijn en altijd maar laten zien dat ze de vereiste kwaliteiten hebben. In de praktijk blijkt de opvoeder niet altijd sterk te zijn en is er soms helemaal geen energie meer om staande te blijven. Ook leiders en managers weten dat ineens de zwakheid toe kan slaan. Wie kent niet het gevoel dat alles op hem afkomt en dat hij er geen raad meer mee weet? Paulus weet de christenen in Efeze op te roepen om sterk te zijn, maar hij wijst hen niet op de kwaliteiten in henzelf, maar hij verbindt hen aan de Heere. Lees hoe Calvijn behartigenswaardige woorden schrijft over de twee kanten: machteloos en zwak in ons zelf, maar sterk in de Heere.

Efeze 6:10 Voorts, mijne broeders! weest sterk in den Heere

Hij komt wederom tot algemene vermaningen, en allereerst gebiedt hij hun sterk te zijn, of moed en sterkte te verkrijgen: want er zijn altijd vele dingen die ons verzwakken, en wij hebben weinig moed om te weerstaan. Maar dewijl in deze onze zwakheid de vermaning weinig zou doen, zo de Heere ons niet bijstond, en de hand gave om te helpen; ja, zo Hij niet de ganse kracht gave, zo stelt hij daarbij, in den Heere, alsof hij zei: Gij moet mij niet antwoorden, dat gij machteloos zijt, ik begeer slechts, dat gij in den Heere sterk zijt. En tot de verklaring stelt hij terstond daarbij, de kracht van Zijn mogendheid, wat dient om het vertrouwen te versterken: voornamelijk, dewijl het de hulp verheft, die God gewoonlijk aan de gelovigen bewijst. Want zo de Heere met grote mogendheid de Zijnen helpt, zo moeten wij niet twijfelmoedig zijn in de strijd. Maar iemand mocht zeggen: Waartoe dient het, dat hij de Efeziërs gebiedt door de kracht Gods sterk te zijn, wat voorwaar in hen niet was? Ik antwoord, dat men hier twee stukken moet aanmerken: want hij vermaant ze tot sterkheid; daarna wijl zij in zichzelf bezwijken, zo vermaant hij, dat zij van de Heere moeten begeren wat zij niet hebben: en hij belooft ook mede, dat de kracht Gods hun zal bereid zijn, zo zij ze begeren.

Vragen:

1. Waar zou de zwakte vandaan komen waar Calvijn over schrijft? Herkennen we dat als opvoeders ook in onze eigen situatie?
2. Kunt u voorbeelden voor de geest halen waar je - zwak in jezelf - toch gesterkt werd door de Heere?
3. Hoe is de verhouding nu tussen ons voornemen om sterk te zijn en de wetenschap van het afhankelijk zijn van God?
4. Hoe kan deze tekst ons helpen om op een goede manier leiding te geven binnen een organisatie?
5. Hoe is deze tekst ook bijzonder van toepassing in de strijd van het geestelijk leven?