

Van harte

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

| | |
|-------------------------------|--|
| Samenvatting | Meditatie over Deuteronomium 6:1-7. Om de boodschap (om God lief te hebben) door te kunnen geven, moeten opvoeders zelf van harte God liefhebben en dienen. Met reflectievragen. |
| Bronvermelding | Rottier, L.N. (2011) Van harte. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 78-79). Uitgeverij Groen – Heerenveen. |
| Thema * | Leraar |
| Gebruik ** | Hart |
| Plaatsingsdatum | 2011 |
| Gerelateerde artikelen | n.v.t. |
| Trefwoorden | Deuteronomium, echtheid, inscherpen |

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

33

Van harte

'En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn' (Deut. 6:6).

Voordat het volk Israël het beloofde land mag binnentrekken, verhaalt Mozes nog eens aan deze nieuwe generatie – die in de woestijn is geboren en opgegroeid – de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de trektocht door de woestijn. Daar heeft zich heel wat afgespeeld. Te veel om te vergeten. En als ze aan het begin van een nieuwe periode staan, bindt Mozes hen ook op het hart de geboden van de HEERE hun God niet te vergeten maar ze te onderhouden. En hij herhaalt nog een keer de Tien Geboden, die de HEERE bij de Sinaï aan Zijn volk heeft gegeven, en zegt: 'Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!' (Deut. 6:4). Hij is onze God en Hij alleen! En omdat Hij de enige God is en Hij uw God is Die in de achterliggende jaren als een Vader voor u heeft gezorgd, bent u verplicht Hem alleen met hart en ziel lief te hebben en met al uw kracht Hem te dienen. Neem deze woorden van uw God ter harte en laat ze niet uit uw gedachten zijn, geen moment van de dag, maar bewaar ze in uw hart en spreek er met elkaar over. Doe dat zeker met uw kinderen: prent hen de woorden van God, Zijn inzettingen en geboden in. Laat geen gelegenheid daarvoor onbenut. En gebruik alle middelen om ze voortdurend in gedachten te houden.

De opdracht die Israël – via Mozes – krijgt om God lief te hebben en voor Hem te leven, moet van generatie op generatie worden doorgegeven en zo levend worden gehouden. Verschillende dingen vallen hierbij op.

1. De opvoeders moeten zélf die geboden van God in hun hart hebben (vs. 6). Dat is niet alleen in hun gedachten, alleen onthouden, maar vooral onderhouden (vs. 5). Ze moeten ze in gehoorzaamheid doen!
2. Ze moeten ze de komende generatie inprenten. Herhalen, inscherpen staat er, zoals je iets in een steen krast. Dat kost moeite maar als het er eenmaal in staat, gaat het er niet meer uit.
3. Er moet over gesproken worden. Een gesprek, een dialoog waarbij vragen gesteld kunnen worden en waarin uitleg gegeven wordt.
4. En ten slotte moet het altijd en overal gebeuren (vs. 6). Elke gelegenheid moet worden waargenomen.

In het verlengde van Deuteronomium 6 moeten leraren zelf ook van harte God, als de enige ware God en Zaligmaker, liefhebben en dienen. Het kan niet zo zijn dat God en Zijn dienst aan de rand van ons leven staan. Hij wil in het centrum van ons leven een plaats hebben. Als dat niet zo is, kan dat niet zo blijven. Een leraar die zelf Gods woorden niet in zijn hart bewaart (zoals Maria die in haar hart overlegde) kan zijn leerlingen daar toch niet voor inwinnen?



Vragen:

- 1 Uit Deuteronomium 6:6 blijkt dat opvoeders de woorden van God 'in hun hart' moeten hebben. Psalm 1 spreekt de mens zalig van wie geldt: 'Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht' (Ps. 1:2). Hoe is dat bij jou?
- 2 De manier van overdracht is hier: inprenten en gesprek. In die volgorde! Hoe vindt het godsdienstonderwijs bij jou op school plaats? Wat vind jij daarvan? Zou deze volgorde een aanwijzing zijn voor alle didactiek in het onderwijs?
- 3 Spreken als je in je huis bent, als je op de weg gaat, als je nederligt en als je opstaat. Met andere woorden: waar zich maar mogelijkheden aandienen. Welke momenten in het schoolleven lenen zich bij uitstek voor het gesprek over de HEERE en Zijn dienst? Waar zie je voor jouw school nog meer mogelijkheden, die nu niet benut worden?

Tekstgedeelte: Deuteronomium 6:1-7

Liederen om te zingen: Psalm 119:1 en 7; *Uit aller mond* 111:1, 4, 5, 6 (O Schepper Geest woon in Uw kerk)