

Opvoeders bekeren zich

Bram de Muynck

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Meditatie over de relatie tussen ouders en kinderen (Lukas 1:5-17). We verwachten veel van kinderen, maar het is aan de ouders om de eerste stap tot verzoening te zetten. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Muynck, A. de (2011) Opvoeders bekeren zich. In <i>Leren bij de Bron</i> , meditaties voor leraren (pp. 43-44). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Bekering, gebroken gezinnen, ouders, relatie ouder-kind, verzoening

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



16

Opvoeders bekeren zich

'Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen' (Luk. 1:17).

Deze tekst behoort tot de toespraak van de engel Gabriël tot Zacharias, op het moment dat hij de geboorte van Johannes de Doper aankondigt. Zacharias krijgt de verzekering dat Johannes van dezelfde statuur zal zijn als Elia. Zo stond het in de profetieën van Maleachi (Mal. 4:5). En direct daarna (Mal. 4:6) staat ook al dat de profeet de harten van de vaderen zal bekeren tot de kinderen.

Wat betekent dit? Heeft deze tekst een boodschap voor relaties tussen ouders en kinderen vandaag?

In de moderne school – hoe gericht ook op zelfontplooiing – is de aanpassing van het kind belangrijk. Het kind moet presteren. Zijn gedrag moet sociaal acceptabel zijn. Juist op de christelijke school. Leraren zien dat doorgaans als hun opvoedingsopdracht. De jongere moet op zijn schreden terugkeren als hij iets fout heeft gedaan. We willen ook graag dat kinderen excuus aanbieden als er iets mis is gegaan. Het kind moet uit eigen beweging terugkomen als er ruzie is geweest. Volwassenen roepen leerlingen tot bekering. We zeggen soms tegen elkaar dat leraren ook excuus aan kinderen moeten kunnen vragen. Dat is niet makkelijk!

In deze tekst staat de belofte dat de profeet de harten van de vaderen zal bekeren tot de kinderen. Dit is dus de omgekeerde beweging. Als Johannes de Doper komt, zo zegt de engel, dan zal zijn boeteprediking dit gevolg hebben: de opvoeders zullen zich radicaal omkeren in hun gedrag.

Wat die omkering betekent, wordt duidelijk tegen de achtergrond van Maleachi. Deze profeet signaleert veel verdeeldheid in gezinnen ten gevolge van ontrouw in huwelijken (Mal. 2:14-16). Opvoeders die op eigen behoeftebevrediging zijn gericht, maken brokken. Kinderen lopen schade op. Er ontstaan breuken in de ouder-kindrelatie. Jongeren kunnen daar intens last van blijven houden. Door de beschadigingen kunnen kinderen zelf de relatie niet meer goedmaken. Voor ouders is dat maar moeilijk in te zien. Ze verwachten toch dat kinderen de eerste stap zetten. De engel voorzegt het omgekeerde.

De eerste stap zetten. Dat is bekering. Je moet niet afwachten tot de ander het goed gaat maken. Nee, jij bent degene die de eerste stap zet. Dat is het effect van boeteprediking. Je wordt klein en schuldbewust en geeft ruitertlijk toe wat je hebt aangericht. Wat is dat moeilijk voor ouders! Je moet echt vanuit een ander perspectief gaan denken. Niet meer vanuit je gezag en vanuit de gedachte dat je toch zo je best hebt gedaan. De profeet Johannes zal schuld en zonde aanwijzen. Wedergeboorte en bekering leiden tot herstel van de liefdesverhouding tot de Heere en de naaste.

Op school zie je het ook gebeuren. Veel gekwetste kinderen. Veel gezinnen waar iets aan de hand is. Je kunt niets anders doen dan zowel leerlingen als ouders respectvol tegemoet treden. Wat kun je als derde partij in de opvoeding soms verlangen naar betere verhoudingen: dat kinderen weer open zullen staan voor hun ouders, dat ouders hun hart openen voor hun kinderen. Soms zie je dat er herstel optreedt.

Vergeleken met het woord van de engel is bemiddeling van leraren echter maar stukwerk. Onze pogingen wegen niet op tegen de kracht van het Woord. In deze evangelieboodschap ligt een grootse belofte. Als het Koninkrijk aangekondigd wordt, zal er verzoening ontstaan tussen ouders en kinderen. En de ouders zullen de eerste stap zetten.

Vragen:

- 1 Hoe hiërarchisch zie je de relatie tussen ouders en kinderen?
- 2 Heb je zelf ervaringen met het zetten van de eerste stap richting kinderen? Kun je beschrijven wat er in een dergelijke situatie gebeurt?
- 3 In Lukas 1 wordt alleen gesproken over de bekering van de harten van de vaders. In Maleachi 4:5-6 staat het omgekeerde vermeld: het hart van de kinderen zal ook tot de vaders worden teruggebracht. Hoe zie je de samenhang tussen beide?
- 4 Ken je voorbeelden van conflicten tussen ouders en kinderen? Welke rol heb je hier als leraar in gespeeld? Of vind je dat je hier afzijdig van moet houden?

Tekstgedeelte: Lukas 1:5-17

Liederen om te zingen: Psalm 85:4; *Uit aller mond* 131 (God louter licht)