

Aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Meditatie over de vraag hoe we om moeten gaan met ongewenst gedrag en de belangrijke rol die gebed hierin speelt (1 Samuël 2:17-26). Met reflectievragen.
Bronvermelding	Rottier, L.N. (2011) Aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen. In <i>Leren bij de Bron, meditaties voor leraren</i> (pp. 65-66). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Samuël, afhankelijkheid, voorbede doen, ongewenst gedrag

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



27

Aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen

'En de jongeling (...) werd groot en aangenaam beide bij den HEERE en ook bij de mensen' (1 Sam. 2:26).

De tabernakeldienst is vol van een prachtige symboliek die onderwijst in de geheimen van Gods Koninkrijk. De priesterdienst is een heenwijzing naar de Heere Jezus, de volmaakte priester. Daar te mogen leven is echter geen garantie voor een aan de Heere en Zijn dienst toegewijd leven. Wij leven bij Zijn Woord en in de reformatorische traditie. Ook dat is geen garantie voor een leven dat doortrokken is met liefde voor de Heere en Zijn dienst. De dienst van Eli's zonen is verworden tot een platte, op hun lusten gerichte onderneming.

Christus kwam om te dienen, niet om gediend te worden. Maar dat is hier omgekeerd. Hofni en Pinehas dienen zichzelf. Zij laten zich dienen. Trekken de macht naar zichzelf toe en laten zich voorzien van vlees en vrouwen.

Te midden van deze goddeloze toestanden leven twee kinderen van God. Een is oud, de ander heel jong. Eli, de oude hogepriester, veroordeelt wel het zondige gedrag van zijn zonen, maar treedt niet krachtig op. Hij is slap. Bang voor ruzie. Hoe is dat bij ons? Durven we optreden? Opkomen voor de dienst van de Heere en Zijn geboden? Of zijn we bang? Ook als we met jongeren omgaan, misschien toch bang om voor ouderwets versleten te worden? Of moe van al dat gejammer als je de Bijbel laat spreken voor het leven van elke dag?

Eli lijkt veel op Lot. Beide kinderen van God leefden in een zondige omgeving. Maar ze waren slap en meegaand, toonden geen karakter en traden niet op, maakten geen keuzes. God is een heilige God. Hij vraagt van Zijn kinderen een heilig leven. Afstand nemen van de zonde en je afscheiden van het kwaad. We kunnen niet twee heren dienen. God is een jaloers God als het gaat om Zijn eer. Hij kan het niet hebben als we Hem maar half dienen. Hij vraagt heel ons hart.

Er is nog een kind van God: Samuël. Een kind te midden van deze goddeloze bende. Wonderlijk dat dit kind niet wordt meegezogen in dat zondige gedoe om hem heen. Wat is daarvan het geheim? Het gebed van zijn moeder. Zij heeft

ernstig en aanhoudend om dit kind gebeden. Zijn naam verwijst ernaar: van God gebeden. Zij zal ongetwijfeld veel voor haar kleine jongen gebeden hebben toen ze hem afstond voor de dienst in de tabernakel.

Onderschat niet de kracht en de zegen van het gebed. Het is zo belangrijk dat we met en voor onze leerlingen bidden. Dat leerlingen bidden voor school. Dat ouders voor de leraren bidden en dat 's zondags het onderwijs wordt opgedragen in het gebed te midden van de gemeente.

Een jongen die kinderlijk de Heere vreest te midden van goddeloze mensen en praktijken. Een kind dat de Heere dient en niet besmet wordt door de vunzigheid die hem omringt. Het is ten diepste de genade van God die hem bewaart. Tegelijk is het ook antwoord op de belofte die we lezen in vers 30b: 'Wie Mij eren, zal Ik eren.' De Heere dienen met heel je leven. Omgaan met de Heere. Afhankelijk zijn van Hem. Dat is een heilzaam leven en een vruchtbaar leven. Samuël wordt groot en wordt aangenaam bij de Heere en bij de mensen (vs. 26). De verborgen omgang met God is merkbaar in de omgeving.

Twee kinderen van God. Wat een verschil. De Heere geve ons de gestalte van deze kleine Samuël. Zodat wij in afhankelijkheid van de Heere en uit liefde voor Hem leven. En daardoor toenemen in kennis en wijsheid. Luisteren naar Zijn stem. Dat geeft vrucht en wordt opgemerkt in onze omgeving.

Vragen:

- 1 Heeft het gebed een plaats op onze school, in onze klas, in ons leven?
- 2 Eli veroordeelde het gedrag van zijn zonen, maar trad niet op. Zijn dit soort discrepanties ook in de hedendaagse schoolcultuur te herkennen?
- 3 Hoe moet er op een christelijke school tegen ongewenst gedrag worden opgetreden?
- 4 Wat zegt dit gedeelte ons over de confrontatie van onze leerlingen met de wereld?

Tekstgedeelte: 1 Samuël 2:17-26

Liederen om te zingen: Psalm 99:3, 4 en 5; *Uit aller mond* 175:1, 2 en 3 (Laat me in U blijven, groeien, bloeien)