

Wonderlijk en waardevol

Met je basisschoolkind in gesprek over seksualiteit

Vanaf welke leeftijd ga je met je kind in gesprek over seksualiteit? En hoe doe je dat nu? Elly van der Gouwe – Dingemanse is moeder van vier kinderen, gezinspedagoog en adviseur seksuele vorming. Zij schreef het boek wat ze graag als moeder had willen hebben: een vrolijk kijk-, lees- en doeboek voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar en hun ouders. Aan de hand van duidelijke illustraties komen allerlei onderwerpen aan bod.

Het sterke van dit boek is dat er verschillende elementen samengebracht worden. Niet alleen het thema seksualiteit wordt besproken. Allerlei aanverwante onderwerpen zoals gevoelens, vriendschap, verliefdheid en verkering worden ook meegenomen. Moeilijke thema's als echtscheiding of homoseksualiteit worden hierbij niet geschuwd.

De informatie is open en duidelijk. Op een kinderlijke maar heldere manier wordt uitgelegd hoe een mannen- en vrouwenlichaam in elkaar zitten of wat vrijen is.

Behalve kleurrijke illustraties bevat het boek foto's zoals de echo van een embryo of een baby met navelstreng. Zo wordt het besprokene voor kinderen levensecht.

Door de verschillende werkvormen is *Wonderlijk en waardevol* didactisch gezien prettig. De vrienden Ruben en Eva vertellen door het boek heen hun persoonlijke verhaal. Verder zijn er diverse doe-opdrachten.

Het boek is geschreven vanuit christelijk perspectief. Elk kind is waardevol, door God geschapen en wonderlijk mooi gemaakt. Elk kind is het waard om liefde te ontvangen en beschermd te worden. Voor alle ouders – maar ook leerkrachten of leidinggevenden die met basisschoolkinderen werken – is dit boek een aanrader.

Review door:

Marieke Griffioen

Senior Jeugdwerkadviseur (Landelijk Contact Jeugdwerk)