

Een groot Profeet

Wim Lindhout

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	In deze meditatie wordt een vergelijking gemaakt tussen Christus en Mozes (Deuteronomium 18:15-19). De woorden van de Profeet Jezus zijn van levensbelang. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Lindhout, W. (2011) Een groot Profeet. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 45-46). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Deuteronomium, gehoorzamen, verbondstrouw

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



17

Een groot Profeet

‘Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen’ (Deut. 18:15).

Weet je wie hier aan het woord is? Het is de man die vanaf Deuteronomium 5 voortdurend aan het woord is. Hij spreekt over de doortocht door de Jordaan en het beloofde land. Hij spreekt over offers en feesten, over zorg voor de armen en over de rechtspraak, over de ware godsdienst en valse profeten, over priesters en levieten, en dan ...

Dan klinkt er ineens een belofte. Hij kijkt over de horizon van zijn tijd heen en krijgt zicht op Gods heilsplan. Wie is deze man? Ik typeer hem het best met de woorden van Deuteronomium 34:10: ‘En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht.’ En deze Mozes zegt: ‘Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen.’

Al lezend merk je dat de tussenzinnen zich opstapelen. Al die zinnen zijn nodig om Hem juist te typeren. De eerste tussenzin is: ‘uit het midden van u’. Die profeet zal dus een Israëliet zijn, een Jood. Hij zal komen uit het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob. Hij zal lid van het volk Israël zijn. De tweede tussenzin lijkt hetzelfde te zeggen: ‘uit uw broederen’. Uit een van de geslachten zal deze profeet opstaan. Hij zal geboren worden uit een vrouw, wonen onder het volk, een broeder. Dat laatste maakt de band nog inniger.

En dan volgt de kortste tussenzin: ‘als mij’. Een profeet van het postuur van Mozes, van wie zo-even is gezegd dat er geen grotere profeet is geweest en zijn zal. Nota bene Mozes zelf mag die woorden profeteren. Het kan niet anders of deze Profeet is heel bijzonder. Toch zegt Mozes: ‘als mij’. Gaat hij hier niet een stap te ver? Wij weten Wie hier bedoeld wordt: Jezus Christus, Gods Zoon. Mag Mozes deze vergelijking wel maken? Ja, dat kan en mag hij. En omdat de Heilige Geest hem dit liet schrijven, kunnen wij erover nadenken. Ik noem kort de overeenkomsten die er zijn:

- 1 Mozes en Christus zijn beiden waarachtig mens uit het zaad van Abraham.
- 2 Beiden verlossen uit de slavernij. Mozes uit de slavernij van Egypte, Christus uit de slavernij der zonde.

- 3 Beiden zijn middelaar tussen God en mens. Mozes in het verbond der wet en Christus in het verbond der genade.
 - 4 Beiden zijn trouw in het thuisbrengen van hun volk. Mozes naar het beloofde land. Christus brengt Zijn gemeente thuis in het Vaderhuis.
 - 5 Christus en Mozes zijn beiden profeet en leraar. Christus is echter de Profeet door Wie alle andere profeten hebben gesproken.
- Nee, Mozes gaat niet buiten zijn boekje met de woorden: 'Een Profeet (...) als mij.'

We volgen de tekst nog even verder: 'Een Profeet (...) zal u de HEERE, uw God, verwekken.' Lezen we dat goed? ' (...) zal de HEERE, uw God, verwekken.' Geen man, maar de HEERE zal het doen. Hier staat al dat Christus van eeuwigheid is, omdat God Zijn Vader is. Hij is Gods Zoon en verwekt in de tijd door de Heilige Geest in Maria. Dat krijgen wij niet klein: Hij is eeuwig en kwam in de tijd. Gods trouw straalt hier in Zijn naam: HEERE. Als de Verbondsgod zendt God Zijn Zoon, Die buiten alle menselijke ordening om bestaat, Die onbevattelijk is, in de ordening van onze levens. Verwekt door God Zelf. Hier staat het: 'uit uw broederen'. De mensen in alles gelijk geworden.

'Naar Hem zult gij horen.' Een bevel en tegelijkertijd een profetie! Een bevel om Hem te gehoorzamen. Zijn woord te volgen. Hem lief te hebben. Je kruis op je te nemen. Hoort Hem. De woorden van deze Profeet, Jezus, zijn van levensbelang.

Vragen:

- 1 Mozes typeert Jezus als Profeet maar ook als broeder, voluit mens. Waarderen wij dat voldoende als we nadenken en vertellen over Jezus als God en mens?
- 2 In elk van de vijf aspecten in de vergelijking van Christus en Mozes spreekt iets van Gods verbondstrouw. Hoe leg je kinderen uit wat het verbond betekent in hun leven?
- 3 Wat betekent de boodschap 'naar Hem zult gij horen' voor jou persoonlijk en voor de manier waarop je voor de klas staat of leiding geeft aan een school?

Tekstgedeelte: Deuteronomium 18:15-19

Liederen om te zingen: Psalm 130:3 en 4; *Uit aller mond* 7:1 en 5 (Eeuwig Woord u willen wij bezingen)