

Sola Scriptura: alleen het Woord, en door het Woord alleen

Wim Lindhout

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Meditatie over 2 Petrus 1:1-21. Wie biddend leest in de Bijbel, ontmoet daar God. Dat vraagt om eerbied en ontzag. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Lindhout, W. (2011) Sola Scriptura: alleen het Woord, en door het Woord alleen. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 31-32). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Petrus, betrouwbaarheid van Gods woord, ontzag

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



10

Sola Scriptura: alleen het Woord, en door het Woord alleen

'En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is' (2 Petr. 1:19).

'Hoewel zij (...) door haar verheven karakter vanzelf al eerbied oproept, treft zij ons toch pas echt als de Heilige Geest haar in onze harten verzegeld heeft' (*Institutie*, Boek I, hoofdstuk 7, paragraaf 5).²

Dat is wat Petrus ons vandaag ook wil leren. Hij spreekt met de aandrang van een mens die weet dat het einde van zijn leven dichtbij komt. Dit heeft de Heere Jezus hem geopenbaard (2 Petr. 1:14). Hij wil dat wij ons haasten om onze roeping en verkiezing vast te maken, 'want dat doende zult gij nimmermeer struikelen'. Terugkijkend naar zijn eigen leven weet hij wat struikelen is. Ongeloof, ontkenning een discipel te zijn, het verloochenen van zijn Meester.

Het Woord is betrouwbaar. Het zijn geen 'kunstig verdichte fabelen' die wij lezen. Het is de waarheid. Petrus heeft het zelf gezien. Jezus ontving van God de heerlijkheid op de berg en de stem van God die sprak: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in denwelken Ik Mijn welbehagen heb' (Matth. 17:5, 2 Petr. 1:17). God Zelf spreekt door dit Woord. Wie biddend leest in de Bijbel, ontmoet daar God: de verheerlijkte Christus. Dat vraagt om diepe eerbied en ontzag van ons en onze kinderen. We betreden heilige grond.

'En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is.' Hebben we nog meer nodig om te geloven? Het gezag van de Bijbel is absoluut. Het zegt ons wie wij zijn, maar ook Wie God is in Christus Jezus. '(...) en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt (...)' Verstaan we wat we lezen? Geven we werkelijk acht? Is heel ons wezen gericht op het werkelijk horen?

Het Woord is als een licht, schijnend in een duistere plaats. Ja, zo is het werkelijk. Je weet niet wat je ziet als dat licht in je leven gaat schijnen. Verloren en toch ... door het Licht gevonden. Want met dat Licht breekt de dag aan en

² Johannes Calvijn, *Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst*. Vertaling C.A. de Niet. Houten: Den Hertog, 2009.

verdwijnt de duisternis. De Morgenster gaat op in onze harten. Zo zal het zijn. Zo is het als Christus' woorden binnendringen in ons hart en ons verstand, als zij onze ziel innemen en verlichten.

Want de Schrift is niet een eigen verhaal van mensen, 'maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken' (2 Petr. 1:21b). Zoals Paulus zegt in 2 Timotheüs 3:16: 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.' Het doel geeft Paulus erbij: 'Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.'

Is er een beter pedagogisch doel te omschrijven voor onszelf en onze kinderen? God geeft Zijn Woord tot onderwijs, tot verbetering, tot het leren van wijsheid en ook tot het geven van een weerwoord. Als God dagelijks zo spreekt in onze levens en zoveel energie steekt in onze ontwikkeling ... Als Zijn Woord met kracht klinkt en de Geest ons gegeven is als een uitlegger in ons leven, Die de woorden verder kan dragen dan wij en onze leraars, dan dragen wij een grote verantwoordelijkheid als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan.

Petrus kon tegen zijn lezers zeggen: 'Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere.' Is Hij ook jouw Heere? Moge God dat geven!

Vragen:

- 1 Bespreek de uitspraak van Calvijn en stel jezelf de vraag of dit ook jouw ervaring is in de omgang met het Woord.
- 2 De omgang met de Bijbel is meestal heel vanzelfsprekend en dat is aan de ene kant goed. Aan de andere kant blijft de vraag: is er nog wel voldoende ontzag voor het Woord?
- 3 Wat is naar jouw mening de interpretatie van de uitspraak van Paulus bij het onderwijs uit Gods Woord: 'Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust' (2 Tim. 3:17).

Tekstgedeelte: 2 Petrus 1:1-21

Liederen om te zingen: Psalm 119:6 en 9; *Uit aller mond* 177:1, 3 en 5 (Woord voor ons geschreven)