

# Wijsheid nodig?

Jan Noteboom

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook [www.christelijkleraarschap.nl](http://www.christelijkleraarschap.nl).

<b>Samenvatting</b>	Meditatie over Jakobus 1:1-8. Salomo vraagt van de Heere een 'verstandig hart'. Ook wij worden opgeroepen om in ons dagelijks werk ootmoedig God om wijsheid te vragen. Met reflectievragen.
<b>Bronvermelding</b>	Noteboom, J. (2011) Wijsheid nodig? In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 21-22). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
<b>Thema *</b>	Leraar
<b>Gebruik **</b>	Hart
<b>Plaatsingsdatum</b>	2011
<b>Gerelateerde artikelen</b>	n.v.t.
<b>Trefwoorden</b>	Jakobus, gebed

\* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

\*\* Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



# 5

## Wijsheid nodig?

*'En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere' (Jak. 1:5a).*

---

Als Salomo aantreedt als koning staat hij voor een geweldige opgave. Hij beseft dat ook en vraagt daarom van de HEERE een 'verstandig hart'. Dat getuigt van ootmoed: hij heeft wijsheid nodig. En aan wie kan hij dat nu beter vragen dan aan de HEERE zijn God?

In de brief van Jakobus gaat het ook om wijsheid. En dan wel praktische wijsheid voor christenen voor het leven van alledag. In het leven krijg je namelijk telkens weer te maken met vragen waar je een antwoord op moet geven, met keuzes die je moet maken en beslissingen die je moet nemen. Hoe moet je je als christen gedragen in een omgeving waar dat niet gemakkelijk is?

Jakobus geeft aan: het beste wat je dan kunt doen is om wijsheid vragen. Als Jakobus dit zo schrijft, verwijst hij naar Salomo. Hij heeft het niet over wijsheid die je zou kunnen omschrijven als slim, intelligent of knap. Het gaat over het woord dat zo vaak in het boek Spreuken voorkomt (Hebr. chogma). Daar betekent het 'levenswijsheid', 'inzicht hebben in de rechte levensweg'. Net als de chauffeur van een bestelwagen, die een straat niet kan vinden en aan een voorbijganger vraagt welke route hij moet nemen om bij zijn doel te komen. Zo vind je de weg. Of als een leerkracht die zoekt naar een manier om die leerling te bereiken, om dat moeilijke gedrag om te kunnen buigen. En dat geldt ook voor de directie of het bestuur dat consciëntieus probeert beleid vast te stellen. Het kan moeilijk zijn om een goede en begaanbare weg te vinden. De vraag is dan: van wie verwacht ik wijsheid om de juiste keuzes te maken, de goede dingen te doen? Jakobus is daar heel duidelijk in. Verwacht het niet van jezelf, van je vakkennis, maar richt je op God. Vraag en verwacht het van Hem!

Zo schrijft Jakobus: 'En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere' (vs. 5a). Letterlijk staat er: hij moet het vragen aan de gevende God. Jakobus vult dan aan: 'Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt'. God geeft eenvoudigweg aan allen die daarom vragen. Zonder voorbehoud, zonder voorwaarden te stellen, zonder een slag om de arm te houden, zonder bijbedoelingen, kortom: royaal! En ... Hij verwijt niet!

Hoe je dat vragen moet? 'In geloof, niet twijfelende'. Vraag het aan God in geloof. 'Niet twijfelende.' Met andere woorden: niet met jezelf in strijd zijn; niet innerlijk verdeeld zijn; maar net zoals Abraham niet twijfelen (Rom. 4:20), maar je aan de belofte van God vasthouden.

Jakobus schrijft: doe met een onverdeeld hart in vertrouwen op God een beroep op Hem. En vertrouw je aan Zijn leiding toe. Dat is een gave van God, om iedere dag weer biddend in vertrouwen onze weg te gaan: 'HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag' (Ps. 25:4-5).

In ons dagelijks werk op school en in ons persoonlijk leven worden we opgeroepen in elke situatie ootmoedig God om wijsheid te vragen. Vertrouwend op Zijn Woord, zodat we mogen handelen overeenkomstig Zijn wil. Dat is tot welzijn van de mensen om ons heen, goed voor onszelf en tot eer van onze God.

### Vragen:

- 1 In welke situaties in jouw werk heb je vooral wijsheid nodig?
- 2 Wat doe je doorgaans om de benodigde wijsheid te krijgen?
- 3 In de meditatie wordt de nadruk gelegd op gebed voor het verkrijgen van wijsheid en niet op studie en ervaring. Hoe kijk je hier tegen aan?

Tekstgedeelte: Jakobus 1:1-8

Liederen om te zingen: Psalm 25:4; *Uit aller mond* 11 ('k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)