

Introductieverhaal

De bijzondere buurman van de school

Vlak naast de school van Jonneke en Mirthe, woont een heel bijzondere buurman. Hij doet rare dingen, vinden de meiden. Als er een bal in zijn tuin geschoten wordt, kan het zomaar gebeuren dat hij met een hark het schoolplein op komt rennen. En soms plakt hij briefjes op zijn ruit. Met een zin erop: "De school moet sluiten, er komt een petitie tegen de school." Of "Alle schoolkinderen worden ziek." Jonneke en Mirthe lezen altijd wat er op de briefjes staat. Ze vinden het niet fijn dat de man zo doet. Zal hij het echt menen? En waarom dan? "De buurman haat ons, hij moet opgepakt worden", weet Koen, de klasgenoot van Jonneke en Mirthe. "Hij is crimineel geweest, zegt mijn vader", reageert een derde. Met gefronste wenkbrauwen kijken de leerlingen naar het huis van de buurman van de school. Juist op dat moment komt de man naar buiten gelopen. Wat is dat nou? Hij heeft een rok aan, in plaats van een broek. Jonneke en Mirthe barsten in lachen uit. Zal dat een vermomming zijn? "We zien echt wel dat hij het is hoor", proesten de meiden.

Bespreek de eerste reactie van de leerlingen. Daarna kun je het vervolg vertellen:

Plotseling staat juf Gorter achter de meiden. Ze ziet dat de buurman in vreemde kleren loopt. "Kom maar even naar binnen meiden, dan zal ik jullie wat vertellen", zegt de juf. Eenmaal in het lokaal worden de meiden stil. De juf kijkt ernstig, ze moet helemaal niet lachen om de rok van de buurman. "De buurman heeft een ernstige psychische ziekte", vertelt de juf. "Hij heeft schizofrenie. Een ziekte waarvan hij niet kan genezen. De buurman zelf vindt het ook heel erg. Want door zijn ziekte doet hij soms heel rare dingen, zonder dat hij het op dat moment beseft. De buurman is wel eens bij ons komen vertellen hoeveel spijt hij heeft van dat alles. Toen gaf hij ons deze brief. Lees maar.

